

Kirke- og Sogneblad for Balslev-Ejby

December 2018



Juleaftensgudstjenesterne afholdes

i Ejby kl. 13.00 og 15.45, samt i Balslev kl. 14.30

Ulvetimegudstjeneste for børn og barnlige sjæle

Ejby den 21. februar – kl. 16:45

Aftensang i Balslev Kirke – stadig med lidt til ganen

Tirsdag den 5. marts kl. 19:00



En lille julehilsen fra præstegården – og Pingeling!

Ja så sidder vi her igen.

I skrivende stund har vi regnvejr uden for vores vinduer – og 10 graders varme. Men på mit papir, står der ”En julehilsen” som overskrift. Og ja, dags dato er end ikke december, men start november og der er ikke ret meget udsigt til den sne, som kan få en skriver, til at føle sig i den rigtige julestemning. Sådant en stemning som bare råber og skrider på, at råbe glædeligt jul til jer alle.

Men en hilsen skal der dog være, en rigtig julehilsen på trods af novemberregn og varme.

Det havde nu været nemmere hvis jeg havde været et barn. Dengang jeg var lille, da kunne jeg altid komme i julestemning, og det uanset om der var 25 grader udenfor og højsommer. Så kunne jeg hente den. Intet problem i det overhovedet. Jeg skulle sådan set bare lukke mine øjne et lille øjeblik og så slå julen til. Og pingeling, så var den der! Stemningen begyndte lige så stille at forme sig inde i mit indre; Juletræet kom på plads klar til at blive pyntet, og en – to – tre, så var der hjerter, lys og kræmmerhuse over det hele. Og pingeling, så var stjernen pludselig også i toppen, mens brændeovnen knitrede og mørket ligeså stille sænkede sig uden for de småspredte vinduer. Sneen, den kom selvfølgelig også, også selv de år hvor der ikke var det mindste fnug at se, så var

sneen der alligevel. Smukt ud over det hele, udenfor som en dyne og indenfor, ja der bredte sig den skønneste duft hentet fra sidste jul. Og der stod mor og jo, hun var klar, med risengrøden, andestegen og søskendeflokken, mormor, onkler og tanter der var klar til at spise det hele. Og far dukkede op. Selvfølgelig. Gennede os lige så stille ind i stuerne ved siden af. For lysene skulle tændes og det i hemmelighed. For så endelig efter næsten alt for lang tid, at blive åbenbaret i et uimodståeligt lyshav. Og så glæden, når vi endelig fik lov til at træde hen til træet så smukt, så stort, så fantastisk, så vi kunne danse omkring det, for vi kunne ikke andet. Og gaverne, julemanden og ja alt det skønne. Det helt fantastiske.

Og jo, det kunne jeg dengang. Det der med at komme i julestemning. Bare lukke øjnene og så pingeling hente det frem. Det er børnenes evne frem for det voksnes; at kunne hente det gode frem; evigt og altid. Og gid man dog kunne bevare den evne alle ens dage, uanset hvor gammel man så blev. Så kunne man altid skrive en rigtig julehilsen - også selvom det kun er november.

Julen er jo som man siger børnenes fest og det er der en grund til. Og det er ikke fordi, det kun er dem, som får gaver. Nej det er langt mere det, at de - børnene om nogen - har den evne, til netop at gribe julen med alt dens vidunderlige fantastikhed. Gribe det hele og nyde det fuldt ud, også alt det som de ikke kan forstå. De kan være i det et hundrede procent, fordi de tror på det - også det lille Jesus barn i krybben, glæden, lyset, og at ens verden, altid er et bedre

sted, end hvad vi voksne går og tror. Men det kan barnet. Blot lukke øjnene. Så er det der - Det bedste sted og den bedste jul, for altid!

I julen har man lov til at ønske, det tror jeg nok. Jeg vil i hvert fald tage mig den frihed, at ønske et lille ønske her i novemberregnen og det på vegne af alle os voksne; nemlig at vi en gang imellem, giver os selv lov til, at lade vores barnevne komme frem igen. Den er nemlig ikke væk, den er bare faldet i søvn og skal blot vækkes til live igen. Jeg tror nemlig vi har godt af det! Godt af at drømme og leve! Bare en gang imellem. Blot lukke vores øjne og så drømme og tænke julen og lyset tilbage. Det er faktisk slet ikke så svært, når det kommer til stykket; så er den der bare - bare sådan pingeling - julen, også selv på en grå november dag som i dag.

*Glædelig jul til jer alle!
Jens Rothmann*



I kirkebladet for Balslev og Ejby blev der i nummeret for April-Juli 2006 bl.a. skrevet flg. : ”Der mangler noget om alle vores salmer, sange og melodier her i vores kirkeblad. Noget, der fortæller lidt om tankerne bag dem, om dem som skrev versene og om dem som komponerede de smukke melodier. Hvem var de og hvad tænkte de på?” Og så fortsatte artiklen: ”Se, alle disse spørgsmål vil der nu blive rådet bod på. Vores organist Birgit Schledermann har nemlig fået sin egen lille klumme her i vores blad, hvor hun fra tid til anden vil skrive og fortælle om den musikalske del af vores kirke. Det er noget som glæder os meget og vi siger på forhånd tak til B for hendes bidrag.”

Det var vores præst, Jens Rothmann, som dengang introducerede organistens hjørne. Siden dengang har Birgit Schledermann omhyggeligt og troligt skrevet om udvalgte salmer, med stor kyndighed og begejstring. Ofte således, at der i præsentationen ligger en opfordring om at salmen måske burde bruges lidt mere, eller for at pege på salmer, der – uretfærdigt ikke er kommet med i salmebogen.

I den første artikel præsenteres 3 salmer, som dengang var NYE, men som nu er spillet, valgt og elsket i kirkerne. Det er salmer med musik af Erik Sommer: Du som har tændt millioner af stjerner (Johannes Jørgensen 1981/82/ Erik Sommer 1981 DS nr.787) & Nu går solen sin vej (Holger Lissner 1980; Erik Sommer 1980 DS 786) og Nu har du

taget fra os, hvad du engang har givet (Holger Lissner 1993/99; Erik Sommer 1993; DS 552). Som Birgit skriver: Begravelsessalmer kan være svære at nå at lære i kirken, da de sjældent synges udenfor begravelser – bortset fra Langfredag og påskedagene. Men nu er det efterhånden nogle år siden, og selv her, har nye salmer efterhånden også fundet vej, og bruges nu sideløbende med de gamle. For præcis 10 år siden i november 2008 skrev Birgit om Brorsons julesalme: ”Mit hjerte altid vanker”. I 1919 fik den melodi af Carl Nielsen – men da havde Grundtvig gendigtet salmen, så den nu hed: Forunderligt at sige. I den som sædvanlig fuldstændig gennemresearchede artikel citerer Birgit Carl Nielsen, som selv havde skrevet om sin melodi: ”Den er vistnok den smukkeste jeg endnu har komponeret. Den er så ligefrem, at du måske ved at høre den første gang vil synes, at har kendt den fra den spædste barndom af. Både melodien og dens harmonier kom helt af sig selv.” Birgit valgte salmen til organistens hjørne dengang, uden at salmen blev optrykt, så jeg tænker at det næppe gør noget, at vi lige får mulighed for at glæde os over hvad det var Grundtvig så skrev, eftersom den stadig ikke er med i salmebogen, men først er kommet med i den allernyeste kirkesangbog. Derfor kan den alligevel sagtens synges i kirken her i julen 2018. Birgit så det dog skarpt i 2008: Forunderligt at sige.

ORGANISTENS HJØRNE!

*Forunderligt at sige og sært
at tænke på,
at kongen i Guds rige i
stalden fødes må,
at himlens lys og ære, det
levende Guds ord,
skal husvild blandt os
være, som armod's søn på
jord.*

*Selv spurven har sin rede,
kan bygge dér og bo;
en svale ej tør lede om
nattely og ro;
de vilde dyr i hule har
hver sin egen vrå;
skal sig min Frelser skjule
i fremmed stald på strå?*

*Nej, kom, jeg vil oplukke
mit hjerte, sjæl og sind,
ja, bede, synge sukke:
Kom, Jesus, kom herind!
Det er ej fremmed bolig,
du har den dyrekøbt!
Her skal du hvile rolig i
kærlighedens svøbt.*

Grundtvig 1837;
Mel.: Carl Nielsen 1919

I dette nummer bringer vi Birgits hjørne for sidste gang, da Birgit efter 32 år ved kirkeorglerne i vores pastorat har valgt at stoppe. Tak til Birgit for alle de mange artikler, som kan tåle at genlæses, fordi de er så spækket med holdbar viden om de

slidstærke salmer. Og tak til Birgit for den store indsats ved organistarbejdet gennem årene.

*På vegne af redaktionsudvalget
Jens Ferrolld Helbo, formand, Ejby*



Den yndigste rose er fundet

Nr. 122 i salmebogen.

*Den yndigste rose er funden, blandt stiveste
torne oprunden,
vor Jesus, den dejligste pøde, blandt syndige
mennesker gro'de.*

*Alt siden vi tabte den ære, Guds billedes
frugter at bære,
var verden forvildet og øde, vi alle i synden
bortdøde.*

*Da lod Gud en rose opskyde, og sæden omsi-
der frembryde,
at rense og ganske forsøde, vor slægts den
fordærvede grøde.*

*Al verden nu burde sig fryde, med salmer
mangfoldig udbryde,
men mange har aldrig fornummen, at rosen
i verden er kommen.*

Grundtvig faldt i 1816 over denne salme og fik undersøgt, hvem der havde skrevet den. Det viste sig, den stammede fra et lille hæfte fra 1739 af Hans Adolph Brorson. Grundtvig fandt nogle af versene lidt for barske, og derfor gendigtede han salmen. Den findes nu i en lidt forkortet udgave i salmebogen.

Hans Adolph Brorson blev født i Randerup præstegård i Sønderjylland den 20. juni 1694 som den yngste af tre brødre. Hans far, Broder Brodersen var præst i Randerup efter sin far, Broder Pedersen. Hans var kun 10 år, da faderen døde, og enken, Catrine Margrethe gifte-

*Forhærdede tidsel-gemytter, så stive som
torne og støtter,
hvi holder I eder så ranke, i stoltheds for-
dærvede tanke.*

*Ak, søger de ydmyge steder, i støvet for
Freiseren græder,
så får I vor Jesus i tale, thi roserne vokser i
dale.*

*Min Jesus, du stedse skal være mit smykke,
min rose, min ære,
de giftige lyster du døder og korset så lifligt
forsøder.*

*Lad verden mig alting betage, lad tornene
rive og nage,
lad hjertet kun dåne og briste, min rose jeg
aldrig vil miste.*

de sig senere med efterfølgeren Oluf Holbek, som det var skik dengang. I 1712 blev Hans student ved Ribe Katedralskole. Herefter rejste han til København, hvor han skulle studere teologi, men i stedet fordybede han sig i naturvidenskab, historie og sprog. I foråret 1717 forlod han København uden nogen eksamen. Herefter blev han huslærer hos sin morbror Nicolai Clausen i Løgumkloster.

I 1721 blev Brorson udnævnt til rektor i Holstebro, men samme måned døde hans stedfar i Randerup, og Brorson fik i stedet dette embede. Kort tid efter giftede



han sig med sin 16-årige kusine, som han havde haft som elev. Med hende fik han 12 børn, men havde den sorg, at den ældste dreng var lam i underkroppen og sindssyg og måtte spærres inde i et lille værelse, med tremmer for vindue og dør, i 20 år. I øvrigt døde hustruen senere i barselsseng med deres 13. barn.

I 1729 blev Brorson ansat som tredje præst i Tønder, men i 1737 blev han af kongen (Christian 6.) udnævnt til stiftsprovst i Ribe. Dette embede bestred han til sin død i 1764, da han døde af en lungebetændelse.

Men tilbage til salmen: Den yndigste rose er funden.

Forfatteren Niels Aage Barfod (1899-1973) skrev en biografisk roman om Brorson, der blev genudgivet i 1991 med titlen: En rose mellem torne. I kildematerialet fremgår det, at Brorsons svigerinde, Kirstine, der var gift med broderen Nikolai, pludselig døde i en ung alder. Brorson så hende ligge der bleg og stiv og med et væld af røde roser omkring det lyse hår.

Brorson havde meget at se til, så derfor skrev han vers om aftenen og natten og lagde dem i sin skrivebordsskuffe. En aften hen på efteråret 1732 kom det pludselig over ham, at nu skulle der gøres

noget ved det. Det kom så stærkt, at han ikke kunne skubbe tanken fra sig. Han læste hele papirbunken igennem og fandt, at det i grunden var helt godt. Så kom en tanke flyvende til ham. "Jeg er en rose i Saron", lød det i han ører. Han så teksten for sig, og han så også Kirstine for sig, da hun lå omkranset af røde roser. Og med ét stod de første linjer på papiret: Den yndigste rose er funden, blandt stiveste torne oprunden. Han blev stærkt bevæget. Frelseren blandt syndere som tidsler i ødemarken. Tårene løb ned af hans kinder. Han skrev, og pennen fløj af sted. Det var, som den overhovedet ikke rørte papiret. Han var færdig, før han vidste af det. Han viste det til sin kone Katrine. Hun læste det og sagde, at det var det dejligste, han nogen sinde havde skrevet. Den oprindelige udgave havde mange flere vers.

Salmen kom med i et hæfte med Brorsons julesalmer: I denne søde juletid - Mit hjerte altid vanker - Den yndigste rose er funden - Her kommer dine arme små (Læs: Her komme Jesus dine små) m.flere.

Melodien er meget tidligere, nemlig fra 1542, skrevet af Joseph Klug (1490-1552), der var samtidig med Martin Luther. Han var en tysk bogtrykker.

Nyt fra Balslev Menighedsråd

Et nyt kirkeår starter altid første søndag i advent. Der vil vores graver Pia Janner være færdig med grandækningen på kirkegården og juleudsmykning af kirken, så begge på smukkeste vis er klar til advents- og juletidens gudstjenester.

Birgit Schledermann, Balslev kirkes organist igennem 28 år har valgt at gå på pension, der skal lyde en stor tak til Birgit for hendes spil og det gode samarbejde, der altid har været.

Helt slipper vi heldigvis ikke Birgit, da hun har lovet at være afløser for vores nye organist Julija Skipore, der fra første november 2018 blev ansat ved Balslev og Ejby kirker. Jeg vil gerne byde Julija velkommen, vi glæder os til at lære hende at kende og høre hendes spil på både orgel og klaver.

Balslev menighedsråd var 6. oktober vært for Middelfart Provstis kirkehøjskole i Balslev Forsamlingshus tegneserieforfatter Peter Madsen fortalte om sine bøgers virkemidler, med fokus på sin nye bog/tegneserie Vingeslag. Mødet var godt besøgt. Som et lille sogn har vi stor glæde af at være med i de Samarbejdende sogne, det betyder, vi kan tilbyde sognebørnene et bredt kulturelt tilbud. Her er der samtidig en mulighed for at besøge en anden kirke. Balslev sogn er repræsenteret i Samarbejdende sogne af Hanne Kristensen og Jan Korsgård som er formand.

Det næste arrangement i Samarbejdende Sogne i Balslev kirke bliver 23. januar med Salmemaraton, med 10 af de 100 nye salmer.



Birgit Schledermann, Balslev kirkes organist

Igen i år, har vi et stort Minikonfirmand hold i alt 24 piger og drenge, Børnene bliver undervist af Marie Louise Bache med hjælp fra Fie Refshauge, Tove Bacher og Inge Have fra menighedsrådene. Ved høstgudstjenesten i Balslev kirke gik mini konfirmanderne ind til alteret med frugt, grønsager og blomster, de sang så smukt, så alle blev lidt rørt. Jens præst holdt en fin prædiken tilpasset til de mange børn. Marie Louise Bache sang solo for menigheden, en god oplevelse. Bagefter gik man over i forsamlingshuset til fællesspisning.



Sidste år var der 2 store konfirmand hold, i år er der 2 små hold, som er godt i gang med undervisningen.

På menighedsrådets vegne ønsker jeg alle i sognet, samarbejdspartnere i Balslev og

Ejby, medarbejdere ved kirkerne en glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen
Hanne Lis Christophersen

Nyt fra Ejby Menighedsråd

v. formand for menighedsrådet i Ejby
Jens Ferrolld Helbo

(Følg også med i referater fra Menighedsrådsmøder på balslev-ejby-kirker.dk)

Er du Dåbsforælder?

Minikonfirmandforælder?

Konfirmandforælder?

Er du blevet viet i kirken?

Er et elsket familiemedlem eller en ven blevet bisat i din kirke?

Oplevede du Luciaoptøget i kirken her i december?

Morede du dig sammen med alle de andre ved juleafslutningen i ældreklubben d. 5. december?

Skal du i kirke juleaften – i år?

Uanset hvad dine oplevelser har været med kirken, skal du vide, at der i Ejby er et Menighedsråd, som ser det som vores opgave, at passe godt på kirken. ”Kirken den er et gammelt hus” står der i en salme. Og den fortsætter: ”Står om end tårnene falde!”. Kirken er både det gamle sten-hus, men tanken er, at kirken først og fremmest er noget mellem de mennesker der bor i sognet. Ikke noget tilfældigt og ikke noget vi skal stemme om, men noget væsentligt, noget, der giver mening for hver enkelt, og skaber et fællesskab.

Der har været kirke i Ejby i hundredevis af år. Længe før jernbanelinien blev ført, og hovedvejen mellem Middelfart og Odense. Dengang Ejby var en ”gammel” landsby rundt om kirken. Og kirken blev

liggende og fortsatte som kirke for stationsbyen. Kirken består. Kirken har i gennem alle årene været der som samlingspunkt for mennesker. I glæde, i sorg, i angst, i uro. Det ligger os i Menighedsrådet meget på sinde hvordan vi kan udvikle dette fællesskab i Ejby i vores tid – i 2019?

Menighedsrådet vælges – som du sikkert allerede ved – for en 4 årig periode, og næste valg skal være i efteråret 2020. Hvert år inviterer vi til et MENIGHEDS-møde, som i 2019 ligger d. 10. april kl. 19.00. Vi ønsker at Menighedsrådet skal være et omdrejningspunkt for vores liv i sognet, hvor vi i fællesskab kan tale om vores kirke og hvordan vi passer på den, så den er der for alle: for børn, unge, for voksne, for forældre, for syge, for raske, for glade, bekymrede og triste, for mennesker i sorg, og for dem, der er kommet ud af sorgen igen, for dem der har brug for hjælp og dem, der gerne vil hjælpe – for mennesker i Ejby.

Sæt en aften af, og vær med til at snakke med os og med andre fra Ejby om hvordan vi passer på vores kirke.

**HUSK: MENIGHEDSMØDE I EJBY
ONSDAG D. 10. APRIL 2019 KL. 19
I SOGNEGÅRDEN**

GUDSTJENESTEN ER OMDREJNINGSPUNKT

Gudstjenesten er omdrejningspunkt for at der er Kirke i Ejby. Sådan tænker vi i Menighedsrådet i Ejby. Med til Gudstjenesten regner vi også de forskellige kirkelige handlinger, som undertiden kan

stå alene: Barsedåb en lørdag, vielse, bryllupsfesten i kirken, konfirmationen, men også bisættelse, begravelser. GUDSTJENESTEN ER DET CENTRALE, nogen kalder gudstjenesten for folkekirkens åndedrag. Det er ved Gudstjenesten vi møder hinanden – og ”får et ord med på vejen” – men hvad er det der sker? Ved vi det? Ved vi det samme, eller tror vi bare, at vi ved det? Og selv om vi ved det hver for sig – får vi så også lejlighed til at tale om det, og hvordan skal vi tale om det? Og ikke mindst, når vi er i menighedsrådet: Hvilket ansvar har vi? Skal vi, som med så mange andre ting tale om det, for at lave det om? Eller skal vi tale om det, for bedre at forstå? Eller for netop at bevare det vigtige, det betydningsfulde? Der er så mange spørgsmål om denne vigtige højtid, der finder sted hver søndag året rundt, at vi i Menighedsrådet besluttede at søge mere viden. Og vi fik hjælp fra pastor emeritus (Asperup) Hanne Drejer. Det skete en af de dejlige sommeraftner i slutningen af august, og tilstede var menighedsrådet og mange af de frivillige, som havde lyst til og mulighed for at deltage. Det var en aften, der var så let og frisk som sommerluften udenfor vinduerne, og som var så fuld af ny og nyttig viden, som blev serveret på den fineste måde.

Hanne Drejer spillede selv for på klaveret til fællessang af salme 403, af Grundtvig. Denne er dagen, som Herren har gjort, den skal hans tjenere fryde.

*Op han i dag lukked Himmerigs port, så skal hver søndag det lyde;
thi i dens hellige timer herlig af graven opstod Guds Ord,
nådig fra Himlen Guds Ånd nedfør. Ved I nu, hvorfor det kimer?*

Hanne Drejer sagde: ”Denne er dagen!” - Hver eneste søndag opstår han igen. Det er Grundtvigs hovedtanke. Grundtvig er altid NUTID. Kristendommens vigtige pointe er, at det sker her og nu, hvor vi er sammen. Smukt og overraskende: Ved I nu, hvorfor det kimer?

Aftenen handlede derpå om gudstjenestens historie, udvikling, opbygning og betydning. Først med Hanne Drejers kyndige forklaringer som oplæg til dialoger mellem de fremmødte.

Nogle få stikord:

Kristendommen ikke er hvad som helst. - Kristendommen er ikke, hvad vi lige så godt kan sige os selv! - Kristendommen er ikke at tro på hvad som helst: Der er et bestemt indhold og det er kirkens og søndagens opgave at gøre os opmærksom på det.

”I Kirken flygter vi fra virkeligheden” er der nogen, der vil påstå, men sådan er det ikke, for i kirken holdes vi fast på det virkelige liv, der er så fuldt af modsigelser. Det er grundlaget og læren, det står i trosbekendelserne. Den lære er indholdet i Kristendommen. Og det er ikke nok at være i skole, det er ikke et pensum, der foregår et møde.

Hanne Drejer sagde: Gudstjenesten er så banal, så almindelig... man kan sammenligne det, med en der leder efter rav ved stranden – men hvis du ikke går i kirke, er du der ikke, den dag ravklumpen ligger der. Men når den er der, er du ikke i tvivl!

Måske er opfattelsen, at vi har en statskirke – der bare er der, uanset om man kommer der eller ej.

Vi har ikke en statskirke – vi har en statsstøttet kirke. Kirken er mennesker.



Det er medlemmernes ansvar at kirken lever. Ikke præstens – biskoppens eller andre.

Gudstjenestens opgave er at give plads til os på godt og ondt og opleve Guds tilgivelse og velsignelse. RE-KREATION: Genskabelse. Vi går hjem tilgivende og fornyede.

HVERDAGSTANKER OM GUDSTJENESTE

Efter Pastor Hanne Drejers spændende og engagerede oplæg om Gudstjenesten var der lejlighed til at tale sammen i små grupper, og det gav anledning til nogle refleksioner om hvorfor man går i kirke, og hvad gudstjenesten betyder. Her er nogle af de ting der blev talt om:

Hvad er TILGIVELSE?

Det kan være svært, at det er et andet menneske, der skal give mig tilgivelse? Hanne Drejer forklarede: Sådan er det ikke! Det er ikke præsten, der tilgiver. Præsten skal videreformidle GUDS Tilgivelse. KRISTI død på korset giver GUDS TILGIVELSE TIL OS. Det er det, der sker i ordene. Derfor: Stol på det, du hører, og glem resten!

FÆLLESSKABER

er noget vi vælger til – kirkens fællesskab er for alle. Vi kan være uenige – men i kirken er vi fælles. Det er ikke vores selvvalgte fællesskab. Kirkens gudstjeneste er totalt inkluderende. I gamle dage lod man våbnene hænge i våbenhuset.

OPSTANDELSE

Opstandelsen kan være svært at sætte billeder på, det er svært at forene med vores medbragte, rationelle sans, vores fornuft vores dagligdags erfaringer?

Meningen er at gøre os klart – at hverken livet, død, engle – kan slå os ihjel. Det er det vi skal høre, når vi hører om opstandelsen. Mirakel og Under. Det er ligeså levende. Der burde være besat på alle bænke i CIRKUS KIRKE. Gudstjenesten er ikke vores – men det er Kristus, der kommer til os.

STILHED?

Er kirken et rum for stilhed.

Der er regler, vi skal give videre, der er andre i kirken. Andre som sidder med deres tanker.

Man skal give plads til hinanden.

Hvordan kan man præsentere det på en måde, der ikke er irettesættende, så man skræmmer folk væk? Det handler om tilgangen til kirken.

Kirken skal både kunne rumme og respektere. De voksne (forældrene) kan ikke lade være med at snakke og det lærer børnene af.

DÅB:

At vælge dåben til: - Dåben er en handling, der siger, at du ubetinget er taget imod af Gud. Måske er det sådan, at

danskerne ikke ved hvad, det er, de tror på. At være døbt som barn betyder at du er barn af huset.

LØRDAGSDÅB... er godt!

Tale om forventninger med dåbsforældrene...

Forældrene kan lære deres børn noget om etikken ved gudstjenester. Fortælle dem, hvordan man forholder sig her.

Menighedsrådet vil arrangere flere aftner, hvor alle er velkomne, og hvor vi kan tale om gudstjenesten og vores kirke. Kontakt Menighedsrådet, hvis du er interesseret i at få besked. Eller følg med på hjemmesiden: balslev-ejbykirker.dk.

UDVIKLINGSPLAN FOR KIRKE-

GÅRDEN af Finn Nielsen, næstformand i Ejby Menighedsråd & formand for Kirke-og Kirkegårdsudvalget

Kirkegårdene i Danmark, dette gælder også Ejby Kirkegård, er udsat for tidens trend, om at færre bliver jordbegravet. Ejby Menighedsråd har derfor spurgt sig selv, om vi stiltiende skulle blive ved at se på, at flere og flere gravsteder blev til tomme græsarealer, eller om vi skulle gøre noget ved det. Ikke at vi ville ændre trenden, det ville et menighedsråd dog alligevel ikke gøre noget effektivt ved, men vi kunne da forsøge at ændre kirkegårdens status, så det ikke kun er i sorg, når man besøger stedet.

Lav f.eks. græsarealer med borde og bænke, så man kunne sidde i fred og ro og nyde sin termokandekaffe, mens fuglene pipper i træerne og moder sol skinner fra en blå himmel. Et fredeligt sted, hvor

man kunne sidde og vende sine tanker. Da Provstiet ved forskellige lejligheder har luftet tanken om, at der kunne laves en udviklingsplan for Kirkegården, inviterede Menighedsrådet landskabsarkitekt Anne Stausholm til et møde på Ejby Kirkegård. Ejbys graver Helle Jørgensen inviterede sine graverkollegaer i provstiet og de måtte meget gerne tage nogle fra menighedsrådet med. Nu har vi så fået materiale fra landskabsarkitekten, der kan danne grundlag for en grundig diskussion og beslutning i Menighedsrådet, om det er noget, vi i fremtiden skal arbejde videre med. Går du rundt med ideer og tanker kan du tage del i disse drøftelser ved at kontakte menighedsrådet.



DIGITALISERING I FOLKEKIRKEN

(v. Finn Nielsen & Jens Ferrolf Helbo)

FOLKEKIRKEN / Kirkeministeriet har november afholdt en digitaliseringskonference. Fra Menighedsrådet i Ejby deltog Jens og Finn. Konferencens formål var ikke at se på de ting, der i dag ikke rigtig fungerer digitalt – og heller ikke, at lave retningslinier for data-sikkerhed og opbevaring af personfølsomme oplysninger. Til gengæld var det at drøfte – visionært og fremadrettet (som det hedder med et

moderne udtryk) hvordan og på hvilke områder man kan se en mulig udvikling på folkekirkens område af de mange nye IT-teknologier, der dukker op i disse år. De nye teknologier (Robot, Virtual reality, Chatbots m.m.) blev præsenteret og blandt de mange ideer og kreative forslag der blev drøftet, er der nogle som vi vil fremhæve:

Virtual reality: På en meget enkel måde kan man med et kamera så at sige transmittere

Gudstjenesten, således at det opleves, som om man er til stede.

Ikke for at afskaffe Gudstjenesten, men for at personer, der f.eks. af et handicap er forhindret, alligevel kan føle det, som om de er til stede. Det blev beskrevet i forhold

til at gamle fru Jensen kunne sidde hjemme og følge med i en gudstjeneste og føle via Virtual Reality, at det var som om hun sad i kirken. Samme teknologi anvendes også i forhold til demens, således at musik og salmer, som man husker fra barndommens tid på en livagtig måde kan aktivere hukommelsen.

Robotter kan allerede i dag sættes til det hårde arbejde på kirkegården, f.eks. med de grønne arealer. Men også mere kreative ideer, som at to eller flere robotter i fællesskab kunne programmeres til at

bære en kiste f.eks. fra Kapellet til Kirkerummet

Ønsket om at vise historiske steder frem fra kirkegårde blev drøftet især fra deltagerne fra storbyerne, men her kunne QR koder anvendes ved gravsten eller til særlige mindesteder hvor de kunne fortælle en historie. På samme måde i kirken, hvor interesserede på samme måde vil kunne hente oplysninger online via en



App, når de besøger kirken. Vi er langt fra dér, og overvejer – i mere adstadigt tempo - om vi skal lave en lille fin papirfolder med billede af vores gamle Kirke. Som led i udviklingen af hjemmesider og digital betjening af borgerhenvendelser kunne Chatbots: være med til automatisere visse samtaler fordi der direkte via samtale på computerskærmen kan søges svar på spørgsmål, og dermed kan man reducere det antal gange kordegnen skal svare på samme spørgsmål.

Det er ikke dér vi er i dag! Men uden tvivl er der en udvikling med nye hjælpemidler som vi skal være gode til at inddrage. En pointe i konference var, at det er folkekirken, der skal inddrage og benytte teknologien og ikke omvendt. Det er ikke fordi det er muligt, at man skal gøre flere ting på en ny måde. Men allerede i dag er det muligt f.eks. via vores kirkes hjemmeside at få kontakt til hjemmesiden ”Sjælesorg på nettet!” – det er et chatforum. Her kan man anonymt komme i kontakt med en præst. – Så selvom Vestfyn af nogen kan opfattes som udkants-DK, så prøver vi at følge med.

Menighedsråds-møder

er åbne for offentligheden jf. § 13 i Lov om Menighedsråd

I Balslev holdes møderne kl. 19-20 (ca.) den sidste onsdag i hver måned, og det foregår på skift hos de enkelte menighedsrådsmedlemmer. Nærmere oplysninger fås hos Hanne Lis Christophersen.

I Ejby holdes møderne i Konfirmandstuen onsdage kl. 17.00 den 9.1., 13.2., 13.3., og 10.4. (MENIGHEDSMØDE åben for alle kl. 19.00).

En Julehistorie

Kirkebladet har gennem de sidste mange år haft en artikel om Julen i gamle dage. Om der er forskel på Julen dengang og nu er ikke det væsentlige, men Julen oplevet gennem erindringer. Og de detaljer, der dukker frem. Vi ved, at det glæder mange, som kan nikke og genkende beskrivelserne, og andre bliver nysgerrige på det, de ikke har hørt om før. I år er det Grethe Korsbæk, der fortæller om sin barndoms Jul i Himmerland. Grethe Korsbæk har ikke brug for nogen særlig præsentation, da hun i de sidste mange år har været en af drivkræfterne i pastoratets Ældreklub. Det er med stor glæde at redaktionen kan bringe denne fyldige beretning om en barndoms Jul. God læselyst og glædelig jul.

Min barndoms jul

af Grethe Korsbæk

Min barndoms jul samt tiden op til, husker jeg som en lykkelig tid, det var i efterkrigsårene, der var ikke store penge at gøre godt med, men til gengæld var der masser af tid til samvær med forældre og bedsteforældre, og julen varede længe. Min barndoms jul er nok ikke anderledes end tusindvis af andre børns på det tidspunkt, men for mig fandtes der ikke en bedre jul end min.

Det var hårde tider, meget arbejde og få penge, men vi gik aldrig sultne i seng, fik ikke meget nyt tøj, faktisk kun til jul, det kunne man for eksempel spare op til, via noget man kaldte ”julens glæder”. En mand, som vi kaldte opkræveren, cyklede rundt til alle i området, jeg mener det var en gang hver 14ende dag, og hvor de som

ønskede at være med, kunne indsætte et beløb svarende til, hvad man kunne undvære den dag opkræveren kom, denne opsparing fik man så udbetalt først i december.

Et år mistede alle deres juleopsparing fordi opkræveren havde brugt pengene, det år blev der ikke til meget nyt tøj eller gaver hjemme hos os.

Vi havde altid eller næsten altid sne om vinteren og i julen, nogle år endda masser af sne, vejene var ofte lukkede, så jeg måtte vandre over markerne, for at komme i skole.

Vinduerne frøs til med smukke isblomster, der kunne gå mange dage uden at de tøede op.

I stuen stod en kakkelovn, hvor vi fyrede med tørv, vi havde selv en lille tørvegrav, hvor der blev gravet tørv, et komfur i køkkenet hvor der blev fyret med kul eller koks, hvis dette kunne skaffes.

Der var altid godt varmt omkring kakkelloven, men koldt længere ude i stuen og i de øvrige rum kunne der være isnende koldt. Om morgenen havde mor tændt op i kakkelloven, så vi kunne komme ind i den varme stue og få tøj på.

Jeg voksede op i 40erne med mine forældre og 4 mindre søskende på en lidt større ejendom i Himmerland, vi måtte hjælpe til med alle gøremål, såvel inde som ude, i mark og stald.

Der er noget i luften...

Der var 5 store dage, der for mig varslede julens komme.

Sang i kirken juleaften, hovedrengøring,

slagting af julegrisen, storvask, julebagning.

I god tid, begyndte vi i skolen, at øve på 2 salmer, som vi, der gik i, jeg tror det var 3. og 4. klasse, skulle synge kor i kirken juleaften, jeg fornemmer stadig den følelse det var, at stå deroppe ved ørgelet og synge for en fyldt kirke juleaften, og præsten kom og gav hånd og ønskede god jul, det var stort.

Det var dengang hvor præst og degn var autoriteter, nogen man sagde De til og tog hatten af for. I dag siger vi bare Jens til vores præst.

Jeg husker ikke, der har været pyntet til jul i klasseværelset, husker blot at vi i december måned sang julesalmer til den daglige morgensang

Vi havde ikke kalenderlys eller julekalender.

Julegrisen

I mit hjem, som noget af det første og i god tid, skulle julegrisen vælges ud, den skulle fedes ekstra op for der skulle være godt med sul på, der skulle være et godt tyk fedttag til den stegte flæsk, som vi elskede og som det ikke var forbudt at spise på den tid.

Julegrisen blev slagtet midt i november, afhængig af hvornår hjemmeslagteren havde plads i kalenderen for han skulle nemlig rigtig mange steder rundt, dengang var det almindeligt, at man på landet slagtede egne grise, de blev ikke dyr-lægekontrolleret, og vi blev heller ikke syge af at spise dem. Kun meget sjældent fik vi oksekød.

Vi havde hverken kumme- eller skabsfryser, for at kunne opbevare kødet, blev

den færdiglavede mad henkogt, de forstegte frikadeller, medisterpølse og flæskesteg, blev lagt i henkogningsglas med noget væde ved og kogt i den store henkogningskedel, for derefter at blive stillet i madkælderen til opbevaring. Det smagte rigtig godt, jeg husker stadig smagen især af frikadellerne og den sovs der blev lavet af den gode kraftige sky fra henkogningen. Der blev lavet sylte, leverpostej, rullepølse, og meget andet hjemmegjort, åh jeg husker smagen!

Min mor var meget dygtig til alle former for madlavning og det på den gode gamle måde.

Senere blev der oprettet nogle frysehuse inde i byen, hvor man kunne leje en fryseboks, her var der åbent et par gange om ugen, hvor man kunne komme med sine kødvarer eller hente hjem fra, jeg husker den forfærdelige kulde der var i disse frysehuse, når jeg skulle hente kød.

Når julegrisen var slagtet, begyndte jeg at fornemme julens komme.

Storvask

Den næste store ting der skulle foregå, var storvasken, der var selvfølgelig storvask flere gange om året, der siger sig selv med 5 børn, men den sidste før jul, var ligesom noget særligt, det kan lyde underligt, at der kan være forskel på en vask, men for mig var det endnu et tegn på den skønne jule tids komme, og jeg har, og gør det stadig, altid glædet mig voldsomt til jul.

Vi havde ikke vaskemaskine, så dagen før vaskedagen blev tøj et lagt i blød i store baljer, næste morgen blev der fyret op under gruekedlen og kogt vand til at vaske i og alt hvidvask blev kogt i grue-

kedlen. Vasken foregik med vaskebræt og knofedt, der skulle bruges masse af vand, pumpet op fra en brønd på gårdspladsen. Når de store stykker tøj skulle vrides fri for vand, hjalp min far til, han og mor tog fat i hver sin ende af de større ting, dynebetræk, duge og lagner og så vred de tøjet fri for vand, senere blev det sådan at man kunne leje en vaskemaskine, som også havde påhæftet en form for vridemaskine.

Nogle gange kom der en vaskekone og hjalp min mor på vaskedagen. Sådant en storvask tog flere dage, alt skulle tørres på tørresnoren udenfor, når vi hentede det ind var det stivfrosset. Duge og sengetøj blev bragt til rullekonen inde i byen, resten skulle stryges, også til dette blev der ofte sendt bud efter vaskekonen, en kone, som for en meget beskedent dag-løn eller måske blot en flæskesteg, gik rundt og hjalp til på gårdene, hvor der var brug for det.

Julebagningen

3die ting der i den grad betød julens komme, var julebagning, og der var altid mindst 4 slags, foruden pebernødderne, men nu duftede det for alvor af jul. De bagte småkager blev gemt i kagedåser, der blev lukket godt og grundigt og gemt i det øverste skab, hvor vi børn ikke kunne nå dem, det kunne vi nu godt, men vi turde ikke åbne dem, dengang var der respekt for de voksne, et nej var et nej.

”Hjertes klippet med en saks”

I december måned blev der klippet og klistret. Der blev lavet julestjerner, flettet julehjerter, lavet musetrapper og klippet

kravlenisser. Af silkepapir formede vi fine små roser, som blev bundet fast på et stykke ståltråd, så de kunne sættes fast på juletræet.

Stuen blev pyntet op med grangrene, sat fast bag billederne på væggen, herpå hængte vi sølvglimmer og dannebrogssflag på snor, og ellers rundt i stuen, en masse kravlenisser.

En dag i december rejste min mor og far med rutebilen ind til byen for at købe gaver, hvor var det spændende når de kom hjem, om vi kunne se os ud af hvad der var i pakkerne, rigtig mange gange har jeg stået kigget på pakkerne, der lå gemt i bunden af klædeskabet, og forsøgt at gætte, hvad det kunne være i det fine julepapir.

I ugen op til jul, blev der kogt rødkål, hvis der er noget der dufter af jul, ja så er det rødkål, og for mig er det stadig en rigtig duft af jul.

Juletræet hentes ind

22. december blev træet hentet og stillet op i stuen, vi havde selv en lille skov med grantræer og der gik vi sammen ud for at finde træet og lillejuleaften var vi alle med til at pynte træet med ting vi selv havde klippet og klistret i de mørke vinteraftener op mod jul. På den tid var det ikke alle der havde råd eller mulighed for at anskaffe sig et rigtigt grantræ, så lavede man en dekoration af gran med et lys i, som man gik omkring juleaften. Det har jeg dog ikke selv oplevet.

Julen har bragt velsignet bud.

Hvilken fryd det var, når det endelig stod der, og for mig fandtes der ikke smukkere træ end vores, skønt det ikke var hverken

særlig stort eller nogen vil nok synes, ikke særlig smuk. Nu var julen for alvor flyttet ind, og her ville den være i mange dage, ja helt til hellig tre konger.

Forventningens glæde er helt sikkert den samme i dag, som den var i min barndom. Juleaftensdag var også dengang meget lang og ville ingen ende tage, men der var en del at udfylde tiden med, vi havde dyr på gården der skulle fodres, køer der skulle malkes, og det var mit job at hjælpe til i stalden med aftenfodring. Vi havde ikke TV – med Disney Sjov eller Ramasjang - til at fordrive ventetiden for os.

Gudstjeneste Juleaften

Ved juleaftensgudstjenesten i kirken den 24. december skulle jeg synge i skolekoret, der var ca. 4 - 5 km. til den nærliggende landsby, hvor skolen og kirken lå, hvis der var sne, hvad der ofte var, ja så måtte jeg gå turen, eller min far spændte hestene for kanen og kørte os alle til kirke.

Så snart jeg var tilbage, var det arbejdstøjet på og ud i stalden for at hjælpe til med aftenfodringen, det tog forfærdelig lang tid disse aftener, jeg synes min far var meget længe om alting, åh kunne han da aldrig blive færdig, jeg ved ikke hvor mange gange jeg har sagt, ”må jeg gå ind nu”!

Før aftenmaden skulle vi klædes om, vi skulle have vores allerfineste tøj på, det nye juletøj. Hvilket vi glædede os meget til. I dag er der vist ikke noget der hedder hverdagstøj, skoletøj, søndagstøj eller for den sags skyld juletøj, det var der i min barndom, der blev skiftet tøj, når vi kom hjem fra skole og om søndagen havde vi

søndagstøj på, jo der var forskel på hverdag og fest.

Hvert år til jul, fik min søster og jeg syet en ny kjole hos en syerske inde i byen. Det var for det meste af nyt indkøbt stof, men det kunne også være noget ”gamlemelt” der blev syet om. Mine brødre fik ny skjorte og bukser, hvis der var penge til det, men ellers var det kun den ældste der fik nyt, de små kunne overtage det brugte.

Juleaften åh hvor er du sød!

Til frokost den 24. december fik vi stuvet hvidkål med kanel og sukker, dertil kogt stribet flæsk, rødbeder og frisk hjemmebagt brød, det var fast tradition.

Juleaften spiste vi risengrød, flæsketeg og medister med rødkål. Og så fik vi sodavand, et glas sodavand, ikke en hel sodavand til hver, nej vi delte og det var nøje afmålt, så der var akkurat lige meget i hvert glas. De voksne fik nisseøl.

Hvis der var mandelgave, var det en lille marcipangris, men det var ikke en selvfølge, at der var en mandelgave..

Endelig nåede vi frem til at far og de små tændte juletræet, imedens mor og jeg vaskede op.

Så skete det, træet var tændt, mor havde lagt forklædet og far lagde piben væk, nu var det rigtig juleaften. ”Julen har bragt” var altid den første vi sang, derefter ”Det kimer nu”, dernæst ”Glade jul” og til sidst ”Dejlig er den himmelblå.”

Så var der gavetid, én pakke til hver, ikke stor og ikke dyr, afhængig af hvad der var råd til, men glæden for det vi fik, var altid lige stor, hverken jeg eller mine søskende er nogensinde blevet skuffet over de gaver vi fik, vi kendte jo ikke

andet, det var sådan det var, jeg vidste godt og det vidste jeg i en tidlig alder, at tiderne kunne være svære og forstod at, der skulle spares.

Vi fik ikke slik en gang om ugen, der var ikke noget der hed fredagsslik, det kunne ske at min far havde en pose bolcher med hjem, når han havde været på marked, og der var tradition for, at den dag jeg var til eksamen i skolen, det var jeg en gang om året, så fik jeg 1 kr. med til at snolde for, hvilken luksus, og det trøstede, når karakteren måske ikke var for god.

Julegaver og højtlesning

Jeg har senere fortalt til mit 5 årige barnebarn, at jeg kun fik en gave juleaften, hvortil han måbende sagde ” blev du så ikke sur mormor”, og nej det gjorde jeg ikke. Hvis nogen dengang havde sagt til mig, at mine børnebørn ville drukne i gaver, så ville jeg nok ikke have troet dem. Juleaften legede vi selvfølgelig med vore gaver, mor læste i julebogen ”Ved Julelampens skær” og far læste Landmands almanakken

Vi fik også læst julehistorie fra børnenes julebog, som vi nogen tid forinden havde bestilt og købt via skolen. Så kom skåle med godter og julesmåkager på bordet. Appelsiner kunne vi ikke få. Et år, jeg tror det var i 1946, forlød det, at en skibsladning appelsiner var kommet til landet, men de fleste blev i storbyerne, enkelte købmænd i landområderne fik en lille del, vi fik ikke i mit hjem, måske vores købmand ikke var blandt de heldige, ved uddelingen.

Der fandtes hverken TV, iPad eller mobiltelefon på den tid, der var masser af god tid til leg og samvær i juledagene.

Hyggeligt var det også når min moster og onkel fra København var på julebesøg og der var gammel dansemusik i radioen, så flyttede de spisebordet og gjorde plads på stuegulvet og dansede med hinanden, imedens vi sad langs væggen og kiggede på og synes det var så sjovt, ind imellem tog de os med i dansen. I dag ville børn nok synes det var mega pinligt, at være vidne til.

Besøg hos bedstemor og bedstefar

1. Juledag besøgte vi min bedstemor og bedstefar, en dejlig tradition, der varede ved så længe de levede. Det var en dag jeg altid så frem til med stor forventning, jeg elskede mine bedsteforældre, de betød noget helt særlig for mig. Om eftermiddagen, dansede vi om deres juletræ, sang julesange og spiste julegodter og småkager, hos bedstemor var der rigelig med julegodter. Bedstemor kunne forme en dukke af et viskestykke, en skotøjsæske blev til dukkeseng og så blev der leget.

5. Juledag var der juletræsfest i forsamlingshuset, når vi havde danset om det store træ, blev der uddelt godteposer og så var der sanglege og børnedans.

Dagene mellem jul og nytår var halvhelligdage, forretningerne lukkede til middag kl. 12. På landet var det kun dyrene, der skulle passes, så juledagene gik med leg og hygge, vi besøgte og fik besøg af familie og venner, og julen varede helt til hellig tre konger, hos os helt til den 7. januar for der havde min lillebror fødselsdag, så først derefter blev træet plyndret, men så var næsten alle nålene også faldet af.

Den som ikke har julen i hjertet, vil aldrig finde den under et træ.

Lidt om vores nye organist

Vi er her ved Balslev og Ejby kirker rigtig glade for, at vi nu har fået os en ny organist efter at vi har måttet tage afsked med Birgit Schledermann. Vi er helt sikre på, at vi har fundet den helt rigtige til jobbet og vi glæder os rigtig meget til at arbejde sammen med hende. Julija er 33 år og bor i Fåborg og det er ikke kun på orgel, at vi kan høre hende spille. Hun spiller f.eks. også eminent klaver og så er hun hamrende god og dygtig på harmonika, eller accordeon som det rettelig hedder. Det er egentlig hendes hovedinstrument, som hun også har undervist i igennem mange år. Selvom Julija kun er 33 år, så har hun allerede en meget lang karriere inden for musikkens verden og vi har bedt hende om, at give os læsere et overblik over hendes musikalske rejse siden hun som 9-årig begyndte at spille musik.

Vi siger en stor tak til Julija for hendes bidrag og et ligeså stort velkommen i vores midte.

Julija Skipore er uddannet accordeonist fra Jazeps Vitols Musik Akademi i Riga (Letland) og Syddansk Musikkonservatorium. Hun begyndte at spille musik som 9-årig og modtog undervisning hos Viktors Nikandrovs på musikskolen i Limbazi. Bagefter studerede hun på MGK og Musik



Akademi med Jurijs Rizovs. En kort periode studerede hun videre på Musikkonservatoriet i Milano.

Julija Skipore har deltaget i mesterkurser ved bl.a. Prof. Massimiliano Pitocco (Musikkonservatorium i Rom, Italien), Prof. Sergio Scappini (Musikkonservatorium i Milano, Italien), Prof. Jytte Von Ruden (Syddansk Musikkonservatorium), Eduardas Gabnys (Musik Akademi i Vilnius, Litauen), Prof. Krzistof Olczak (Polen).

Hun er modtager af priser ved internationale konkurrencer i Citta di Lanciano (Italien), Castelfidardo (Italien), Tartu (Estland), St. Petersburg (Rusland).

Julija Skipore har spillet koncerter og deltaget i festivaler i hjemlandet og udlandet, f. eks. i Litauen, Estland, Rusland, Norge, Tyskland, Italien og Danmark. Har spillet som solist, som solist med orkester, også i kammermusikensembler.

Der vil blive mulighed for at høre Julija til en velkomstkonzert i Balslev kirke arrangeret i fællesskab med Ejby engang i marts måned, datoen vil blive bekendtgjort senere.

Konfirmander 2018-2019



Tirsdagsholdet



Torsdagsholdet

Ja, så skete det igen – og gudskelov for det; et helt nyt hold konfirmander – en stor flok drenge og piger – har atter indtaget præstegården – og i denne sæson; hele 22 af slagsen. Det er skønt og dejligt at møde jer alle sammen – og jeg nyder allerede hvert sekund vi har sammen. Hjertelig velkommen til jer alle sammen.

Konfirmationen 2019

Konfirmationen vil i 2019 finde sted i Balslev kirke den 5. maj
og Ejby kirke den 12. maj

Konfirmationsdatoer indtil 2023

2020: Ejby 26. april Balslev 3. maj

2022: Ejby 1. maj Balslev 8. maj

2021: Ejby 25. april Balslev 18. april

2023: Ejby 30. april Balslev 23. april

Kulturgruppen Balslev Forsamlingshus

Program for 2018/2019

Lørdag den 19. januar 2019

Spisning og derefter koncert med Monika Bigum.
Arrangeres i samarbejde med Rockland Fyn

Onsdag den 30. januar 2019

Foredrag med Jacob Haugaard

En onsdag i februar 2018

Besøg af Gelsted Herrekor

Marts 2019

Årets dilettantforestillinger.

Fredag den 1/3 2019

”Lille” generalprøve med kaffe og kage.

Lørdag den 2/3 2019

Eftermiddag: Generalprøve med kaffe og kage
Aften: Premiereforestilling med efterfølgende fest.

HUSK I kan følge os på Facebook – Kulturgruppen for Balslev Forsamlingshus.



Der var stor tilslutning til Lillemors friaften i Balslev forsamlingshus.

Salmer til vores tid

Har DU tænkt på hvad en salme er?
Blev der sunget salmer da du var barn?
Er ”Morgensang i skolen” noget du kan huske?

Hvis du husker det, ved du også, at salmer er noget med gode billeder, med lang holdbarhed:

*”lysens engel går med glans,
gennem himmelporte”*

Salmebogen nr. 747, Ingemann 1837

Salmer er, når man direkte kan se, hvad der tales om:

*”I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop
går over land og by”*

Salmebogen nr. 749, Ingemann 1837

Salmer er noget med ord, der får os til at tænke nyt, måske undre os på den gode måde:

*”Hvad skal jeg sige? mine ord
vil ikke meget sige:
o Gud! Hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og Rige!*

Salmebogen nr. 15, Brorson 1734; vers 9

*Gik alle konger frem på rad,
I deres magt og væld
de mægted det mindste blad
at sætte på en nælde”*

Salmebogen nr. 15, Brorson 1734 vers 2

Salmer er noget med holdbarhed. De er uopslidelige, det betyder, de er velegnet til daglig (eller næsten daglig brug). Ved juletid kan man hver dag synge julesalmerne, og man kan gøre det igen, jul efter jul.

Salmerne indeholder noget betydningsfuldt om forholdt mellem MIG – som MENNESKE og det, der er MIT LIVS VILKÅR.

Kingo skriver i salmen NU RINDER SOLEN OP :

*Du bedst min tarv og trang, oh,
Herre kender,
tilmed er LYKKENS GANG I DINE
HÆNDER –*

*og hvad mig tjener bedst i hver en måde
du det TILFORNE SER. Min sjæl, hvad
vil du mer?*

Lad Gud kun råde.

*Salmebogen 743, Thomas Kingo 1674
[salmen er i dag 344 år]*

Og man kan høre her hos Kingo, at salmen også er en mulighed for direkte at tale til Gud, at lovprise Skaberen og skaberværket.

MEN MEN MEN

Salmer er ikke kun noget der blev skrevet for mange år siden af ”de rigtige salmedigtere”. Det er snarere sådan, at ”de rigtige salmedigtere” eller de gamle ”kæm-

Det sker i Samarbejdende Sogne

per” skrev salmer, der netop var lavet med henblik på brug: til indøvelse i kristendommen, til trøst og til glæde, til fordybelse, til lovprisning af Gud og kongen og menneskelivet & til at synge i kirken ved gudstjenesten!

OG: Der skrives salmer i vor tid. Til vores trøst, vores glæde, vore lovprisning af livet og vores forsøg på at leve med de vilkår vi ikke kan ændre.

Der er mennesker som hele tiden finder salmens sprog frem, og sætte ord på vores forhold til GUD og til det LIV vi møder i det 21. århundrede.

I disse salmer kan vi genfinde det, som vi fandt i de gode gamle salmer: Billedsproget, de smukke melodier, det sangbare, de kloge ord og en forundring, der kan tåle de kommende års slid og daglige brug.

Hør blot her:

1. Decemberrat. Engle slår vingerne ind og lander forsigtigt i menneskesind de hvisker om barnet som stille blev til: I nat kan I møde ham her, hvis I vil!

2. Måske er vi store, i nat er vi små måske skal vi miste, i nat skal vi få I nat kalder Gud sine mennesker frem: Her har I mit barn, I skal være hans hjem.

3. Han spjætter af livskraft i hjertet på os som tænder stearinlys i mørket på trods små lys der skal strømme mod dem, vi er nær

og dem som er fjerne, og dem som vi er. 4. I stuer, i kirker, i tanker, i år ved sygehussenge hvor håbsengle går skal Gud i nat trække angststikket ud og røre os stille, for julen er Gud.

5. I nat tør vi tro det, i nat tør vi tro, at selv helt alene er mennesket to at barnet fra himlen skal vokse sig stort det sted i os selv, hvor vi kommer til kort.

6. I nat skal vi tænde decemberratlys og gyse af glæde og dele det gys Kom, mærk det! Nu ryster den gamle planet af julenatsfryd over det, der er sket!

Dette er en ny jule-salme fra samlingen ”100 salmer” – et salmebogstillæg fra 2016.

Det er salme 822: Decemberrat, af Iben Krogsdal, med melodi af Johannes Konstatin Neergaard.

Salmen er en af de nye salmer, der indgår i det store projekt med at gennemsynges alle de nye salmer. 10 salmer pr. aften i de samarbejdende sognes kirker her på Vestfyn. Salmerne præsenteres af præsterne og melodierne af organist Eva Møller Hansen, som også spiller til. I for-året er der 5 aftner endnu. Tag med – og oplev de ord, der prøver at rumme vores liv. (Se opslag og datoer på modstående side)

100 SALMER FORÅR 2019

m. organist Eva Møller Knudsen og præsterne

Alle aftener kl. 17.00-18.45

Onsdag 23. januar – Balslev Kirke Præst Jens Rothmann salme nr. 850- 859

Onsdag 20. februar – Føns Kirke Præst Vita Andreassen salme nr. 860- 869

Onsdag 13. marts – Tanderup Kirke Præst Dorthe Nielsen salme nr. 870- 879

Onsdag 10. april – Brenderup Kirke Præst Lars Højland salme nr. 880- 889

Onsdag 8. maj – Udby Kirke Præst Dorthe Nielsen salme nr. 890- 899

Værtskirken serverer et let trakterement i en pause



**Gratis entre – alle er velkomne! Lad os blive rigtig mange.
Vær med til at synge de nye salmer ind i vores Kirke**

Konfirmandarrangement

Der vil som tidligere år blive et konfirmandarrangement. Men da det ikke er helt på plads endnu, vil der blive informeret om det via opslag m.v. på et senere tidspunkt.

Feriebarn i Balslev Kirkeby

I det næste nummer af kirke- og sognebladet fortæller Mogens Mortensen om, hvordan det var at være på ferie i Balslev Kirkeby

hos mormor og morfar, hvor morfar var graver og mormor gjorde rent i kirken, skolen og forsamlingshuset.

Foreningen Motionsvenner i Middelfart

Ældre og motion

Hver uge bliver jeg mindet om, hvor meget det betyder for de ældre, at der er nogle som har tid og lyst til frivilligt arbejde.

Jeg kommer torsdag formiddag på et plejehjem og har stolegymnastik med nogle motiverede ældre, som både er beboere og ældre fra nærområdet.

Vi starter med kaffe, og her går snakken lystigt, for nu ser man jo andre end lige dem man bor i "hus" sammen med. Der bliver valgt et par sange, det er gerne sange som hører til årstiden, og så synger vi med hver vores "næb".

Så skal vi i gang med gymnastikken, og der bliver sat stole op i en rundkreds, men det varer jo lidt, inden alle er på plads, og rollatoren sikkert parkeret. Så starter vi lystig musik, hvor der gerne synges med, når det er kendte toner. Musikken er vigtig, jeg hører tit en bemærkning om, hvor dejligt det er med god musik. Der bliver trukket i elastikker og leget med bolde. Vi har øvelser som styrker vores hænder, og vi træner vores hjerner med små huskelege. Vi nyder fællesskabet, hvor tankerne for en stund har været andre steder.

Det er bare en lille del af vores virke i foreningen Motionsvenner i Middelfart Kommune, som blev stiftet for otte år siden. Foreningen Motionsvenner blev dannet med fokus på den lettere motion som f.eks. stolegymnastik, for at tilgode-se ældre, som har svært ved at deltage i andre eksisterende tilbud. Der var stor interesse for foreningen lige fra starten, der er i dag 24 frivillige og 159 aktive ældre. Vi kommer rundt i hele kommunen på plejehjem, forsamlingshuse og fælleshuse. Der kommer jævnligt henvendelser fra ældre som gerne vil være med, men vi har svært ved at opfylde deres ønsker, da vi mangler frivillige. Derfor søger vi frivillige, som har lyst til at være med i vores forening, ikke kun til undervisning (kursus gives), men også til at lave kaffe og bare være der med en hjælpende hånd.

En frivillig motionsven har lyst og overskud til at glæde andre.

Har det vakt interesse så kontakt formanden Sonja Lynge tlf. 26279819 eller mail sonfle@gmail.com

*Annalise Hansen
Bestyrelsesmedlem*



Hanne Dons



Poul Halle



Hildigunn Tausen



Inge Have



Maleriudstilling i præstegården

Sidste år besluttede Balslev og Ejby Menighedsråd at nedsætte et fælles kunstudvalg. Udvalget består af 2 medlemmer fra Balslev og 2 fra Ejby Menighedsråd.

Udvalgets opgave er at arrangere løbende udstillinger i præstegården med malerier hovedsagelig af lokale kunstnere. Udstillingerne vil skifte ca. hver 3. måned og afholdes i efterårs-, vinter – og forårsmånederne.

Ved den første udstilling med fernisering

søndag den 9.9.2018 blev der vist stor interesse for arrangementet og spurgt godt ind til det udstillede. De lokale malere, som var med på denne udstilling, var Poul Halle, Hildigunn Tausen, Inge Have og Hanne Dons. Hildigunn Tausen fortsætter året ud og vil blive suppleret med en anden lokal udstiller. Det er kunstudvalgets håb, at de skiftende udstillinger vil blive til glæde for dem, som har deres gang i præstegården.

ULVETIME- GUDSTJENESTE



Ulvetimegudstjeneste, hvor vi var på besøg hos Jonas i Hvalens bug.



Og så var der pasta – også uden skruer – bagefjer.

Det sker!

December 2018 – Påsken 2019

De 9 læsninger i Ejby kirke

Søndag d. 23. december 2018 kl. 10:15

Den 4. søndag i advent holder vi traditionen tro, det vi kalder for de 9 læsninger. Gudstjenesteformen med de 9 læsninger – ledsaget af musik og salmer – stammer i sin nuværende form fra England, hvor den under navnet ”The Festival of Nine Lessons and Carols” – har været juleforberedelse i King’s College Chapel i Cambridge, siden den 24. december 1920. Denne tradition

kom senere her til Danmark i 1950’erne og er siden blevet brugt ved en gudstjeneste i Adventstiden i mange kirker.

Tanken bag det hele er den; at skildre Guds frelseshistorie fra skabelsen og frem til Kristus, gennem både tekster og musik. Så kom og vær med til den smukke optakt til juleaften.

Kirkebilen kører som altid

Jesus går til Hollywood

The Return of.. – the Filmklub – I Ejby

Program for filmklubben - vinteren 2019

Ejby konfirmandstue – første gang torsdag den 24. januar

Så vender filmklubben tilbage efter en lille julepause - og jo, det bliver atter med en række spændende, specielle, smukke og ikke mindst tankevækkende film, som alle har et eller andet på hjertet – men som vi måske ikke nåede at se, dengang den gik i den lokale biograf. Nu er muligheden der så igen – for at få indhentet det forsømte.

Som altid må vi desværre ikke, grundet licensaftaler, offentliggøre titlerne på de film vi viser her i bladet, men hent et

program første gang du kommer i filmklubben, eller se på vores hjemmeside, Datoerne for de kommende filmaftener er torsdag den 24. januar, torsdag den 28. februar og torsdag den 28. marts – alle gange kl. 19:00 og så indtil at filmen er færdig. Det koster ikke noget at være med, men man kan købe kaffe og kage for 25 kr. Vel mødt i filmklubben.

Ældreklubben Vinter 2019

Efter en lille jule og vinterpause åbner ældreklubben atter dørene til en ny sæson – og som altid vil præstegårdens konfirmandstue emme af hygge, musik, sang, latter og spændende fortællinger. Og denne vinter og stille forår byder på indtil flere spændende oplevelser: vi skal både på en rejse i vandrerstøvler, ud af den gamle pilgrimsrute Caminoen, Vi skal høre om pigerne på Sprogø – og om faldne kvinder; de såkaldte englemagere og selvfølgelig også synge og høre musik

og meget meget mere. Første gang så bliver det også i musikkens tegn – og det ovenikøbet med en rigtig nytårskoncert. Den står Tvillingegårdens musikgruppe for – så det kan kun blive en rigtig god måde at få sæsonen skudt i gang.

Ældreklubben holder åbent 16. og 30. januar – 13. og 27. februar og endelig den 13. + 27. marts.

Alle er som altid hjertelig velkomne. Vel mødt fra os alle!

”Ulvetimegudstjeneste”

– for børn og barnlige sjæle

Anderledes gudstjeneste for børnefamilier med efterfølgende spisning og hygge.

Ejby kirke og konfirmandstue. Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 16:45

Så er det atter tid til en omgang Ulvetimegudstjeneste i Ejby kirke, en familiegudstjeneste som særligt henvender sig til børn, forældre og bedsteforældre. Vi kalder dem for ”Ulvetimegudstjenester”, fordi at de ligger på en hverdag fra kl. 16:45 til ca. 18:00, lige præcis i det tidsrum hvor børnefamilier kan være meget fortravlede.

Men fortravlet behøves det ikke altid at være: Tag en slapper fra madlavningen! Kom til et kort børnevenlig ”fortælle-(fri)kvarter” i kirken, hvor der bagefter

vil blive serveret spaghetti for hele familien.

Vi starter som altid i kirken hvor præsten fortæller en lille historie og vi synger nogle sange. Bagefter går vi så alle over i konfirmandstuen i Ejby og spiser spaghetti med kødsovs som aftensmad.

Arrangementet er for alle børnefamilier, men bedsteforældre er også hjertelig velkomne. Mad og saftevand er gratis for børnene, mens det koster 10 kr. for voksne at spise med.

Aftensang i Balslev Kirke

– stadig med lidt til ganen

Tirsdag den 5. marts kl. 19:00

Så tager vi fat på en ny omgang aftensangs arrangementer. Selve programmet vil blive offentliggjort, når tiden nærmer sig. Ligesom de forgående gange starter arrangementet kl. 19:00 – og menighedsrådet serverer en lille forfriskning, når arrangementet er slut. Hvad det bli-

ver – vil vi først få at se, på selve aftenen – det er en lille overraskelse. Kirkebilen køre som altid!

På gensyn fra os alle

Dåbsgudstjeneste - vinter 2019

Nogle gange kan det være svært for forældre, at få deres barns dåb til at ligge på en given søndag. Derfor afholder vi engang imellem en lille dåbsgudstjeneste, som ligger på en lørdag formiddag kl. 11:00, og som tager en lille halv times tid. Husk at tilmelde Jer til præ-

sten hvis I gerne vil have jeres barn døbt sådan en dag.

Vi afholder dåbsgudstjeneste lørdag d.12. januar i Balslev og 09. februar i Ejby, samt den 16. marts i Balslev - alle dage kl. 11:00. Dåbsgudstjenesten bliver kun afholdt, såfremt der er tilmeldinger.

Program for Kirkehøjskolen i Middelfart provsti 2019 – Tro, skam, helbredelse og tre koner

Lektion 3: Lørdag 19. januar 2019
kl. 9.00-12.00

Tro og skam

v. Christian Hjortkjær, Silkeborg Højskole
Skam er ikke følelsen af at have gjort noget forkert, men følelsen af, at man er forkert – selvom man altid gør alting rigtigt.

Gamborg Forsamlingshus, Gamborgvej 46, 5500 Middelfart

Lektion 4: Lørdag 23. februar 2019
kl. 9.00-12.00

Tro og helbredelse

v/ professor Niels Christian Hvidt

Hvad er meningen med vores liv? Gør det en forskel at opleve livet som meningsfuldt? Og hvordan kan vi finde mening, når tilværelsen udfordrer os?

Middelfart Sognegård, Algade 7, 5500 Middelfart

Lektion 5: Lørdag 23. marts 2019
kl. 9.00-12.00

Grundtvig og kvinderne

I fortællingen 'Grundtvig og kvinderne' fokuserer den erfarne performer og fortællerske Else Mathiassen, Vestjyllands Højskole, og de to musikere: Karen Sørensen, pianist, og Torben Lassen, trompetist, gennem smittende fælles-sang og musik på nogle af de kvinder, der pustede liv i Grundtvigs tanker, ideer og digtning.

Inden forestillingen serveres kaffen i Husby forsamlingshus, Skræppedalsvej 6, 5592 Ejby.

Forestillingen foregår i Husby Kirke, Storegade 4, Husby, 5592 Ejby.

Se kirkehøjskolens hjemmeside www.kirkehøjskole.dk om pris og tilmelding.

KFUM og KFUK på Vestfyn



KFUM og KFUK på Vestfyn er en forening for voksne. Vi holder en række foredragsaftener rundt i Middelfart provsti og indbyder alle, som har lyst til at være med. Man behøver absolut ikke at være medlem for at møde op. Nogle aftener arrangeres i samarbejde med de lokale menighedsråd. Der er altid kaffe og kagebord. Pris for en aften er 50 kr. Velkommen.

Tirsdag den 15. januar 2019 **De sidste tider og dommedag i islam og kristendommen**

Steen Skovsgaard, biskop emer. og p.hd. studerende

Sted: Sognehuset i Nørre Aaby, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby

Steen Skovsgaard var i 26 år sognepræst i Gellerup Sogn v. Århus, hvor ca. 2/3 er muslimer. Det gav ham anledning til at gøre sig både tanker og erfaringer vedr. mødet mellem muslimer og kristne.

Aftenen arrangeres i samarbejde med Nørre Aaby menighedsråd.

Tirsdag den 5. februar **Hvordan bliver nye salmer til?**

Birgitte Buur, organist i Lyng kirke

Sted: Sognegården i Strib, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart

Birgitte Buur præsenterer de nyeste salmer og fortæller om deres tilblivelse.

Tirsdag den 9. april **Du giver mig at ånde frit.** **En kamp for frihed.**

Peter Lind, sognepræst i Middelfart og provst

Sted: Ejby konfirmandstue, Nørregade 97, 5592 Ejby



Peter Lind om sin far, Vincent Lind:

Vincent Lind voksede op i Christiansfeld og blev i 1944, 19 år gammel, arresteret af tyskerne og sendt i kz-lejr i

Tyskland. Efter krigen valgte han først at studere medicin, men skiftede til teologi, blev præst og sidenhen biskop i Fyens stift. Som biskop blev han bl.a. kendt for at fortælle om sine oplevelser under krigen, og Peter Linds foredrag om sin far tager udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorfor Vincent Lind i modsætning til mange andre valgte at fortælle så åbent om sine oplevelser.

Aftenen afholdes i samarbejde med Ejby menighedsråd.

Tween Sing Fyn

I forlængelse af minikonfirmandtilbuddet byder vi nu ind til et par spændende weekender på Tommerup Efterskole.

Børn og forældre har flere gange spurgt efter opfølgende tilbud for børn i kirkens regi.

Da KFUM og KFUK netop har sådanne tilbud, er vi kommet frem til, at det må da netop være sagen og vi byder ind som frivillige her fra sognet, og tager gerne af sted med en flok friske unger, piger som drenge. Folderen ligger på kirkens hjemmeside.

Fie Refshauge Tlf.: 20745454

TWEEN SING FYN

Spændende weekend for dig i 4. – 6. klasse

Hvorfor skal du bare med i Tween Sing ?

Fordi du er i centrum for alt det der skal ske! Fordi du både kommer til orde og bliver hørt! Fordi du bliver en del af et godt fællesskab - hvor alle kan være med!

Hvad sker der i Tween Sing?

Vi leger med en masse gode ideer, som du måske har fundet på. Vi leger med teater, sang, dans, video, design, maling, tegning, konkurrencer m.v. Og du er med til at sætte programmet for flere af aktiviteterne. I de to weekender laver vi bl.a. musicals/teaterkoncert. Og hvem ved - måske der er meget mere X-faktor i dig end du tror!

Vi mødes på Tommerup Efterskole

som ligger midt på Fyn og som, når vi kommer, bliver en stor legeplads for det kreative fællesskab.

Lørdag-søndag, den 26.-27. januar, 2019. Og lørdag, den 11. maj 2019 et stort træf med andre Tween Sing-grupper. Pris kun: 100 kr. pr. weekend plus et vel-

komstkontingent på 125 kr. Så er du medlem af KFUM og KFUK Danmark, og kan deltage i KFUM og KFUKs andre arrangementer landet over - ligesom du modtager medlemsbladet.

Du skal tilmelde dig hos din præst, Jens Rothmann via mail JCR@km.dk mærket TWEEN SING og betale via KFUM og KFUK på hjemmeside <https://kfum-kfuk.dk> under tilmelding.

Nærmere program ligger på <https://vestfyn.kfum-kfuk.dk>

Til de voksne:

KFUM og KFUK er en landsdækkende kirkelig børne- og ungdomsorganisation. Dens formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

Tween Sing er KFUM og KFUKs performancetilbud til børn i 4.-6.klasse. Her arbejder vi f.eks. med sang, dans, drama, foto, video, design - alt hvad man kan optræde med og vise frem. Sammen arbejder vi hen imod at lave et koncept, et show, en musikvideo - ja, kun fantasien sætter grænser.

På KFUM og KFUKs arrangementer indhentes rutinemæssigtbørneattester på alle deltagende voksne over 15 år.

Kontaktpersoner:

Michael Juul, sognepræst, Fjelsted-Harndrup. **mail: miju@km.dk**
Fie Refshauge, Ejby.

mail: ce.fie@refshauge.dk

Helle Jacobsen, Tommerup.

mail: hjako@fmk.dk

Brian Munk Hansen, Tommerup.

mail: bmh@tommerup-efterskole.dk

SOGENE SIDEN SIDST!

1. juni 2018 – 10. november 2018

Nu kan vi igen bringe *Sognene siden sidst* i fuld udstrækning.

På grund af den nye persondatalov, var det ikke muligt i seneste blad. Nu er der givet tilsagn om, at det er i orden at bringe navnene, tilsagnet er givet fra hver enkelt, eller fra familien.

Døbte i Ejby kirke

Laura Marie Hygum Mess
Møllevænget 10, Ejby

Lærke Dinesen
Sognefogedløggen 14,
Ejby

Maja Abilgaard Klausen
Kingstrupvej 10, Ejby

Theodor Aagaard Persson
Algade 12, Ejby

Døbte i Balslev kirke

Melia Honoré Sørensen
Danmarksgade 27,
Fredericia

Nicole Giese Andreasen
Bredgade 18, Ejby

Vielser og velsnelser i Balslev og Ejby kirker og sogne

Pernille Møller Rasmussen
& Brian Øland
Kørvelvej 6, Middelfart

Mette Lindholm Eriksen
& Stig Blicher Amlund
Strandgårdvej 5, Bro

Natascha Åhman Pagh
& Allan Bloch Nielsen
Langholmvej 4, Ejby

Maria-Louise Veronica
Helbo
& Carl Bjarkam
Bredgade 25, Ejby

Rikke Nygaard Nielsen
& Bo Flink Nissen
Møllevænget 15, Ejby

Ann-Sofie Krogstrup
Mariager & Kristoffer
Sivgaard Grum
Niels Steens vej 10,
Odense

Theresa Højland Back
& Nels Krestian Panum
Jensen
Mindevej, Balslev

Isabella Ornebjergus
Petterson & Morten
Rasmussen
Åsumvej 465, Odense

Michelle Dahl Andreasen
& Sebastian Bækgaard
Giese
Bredgade 18, Ejby

Bisættelser og begravelser Balslev og Ejby kirker

Poul Pedersen,
Havnegade 24, Middelfart

Karen Margrethe
Pedersen,
Nygade 7, Ejby

Michael Christensen,
Nørregade 115, Ejby

Knud Mogensen,
Bredgade 1, Ejby

Else Rigmor Christensen,
Birkelunden 251, Ejby

Ella Margrethe Pedersen,
Æblehaven 9, Nørre Åby

Erik Jørgen Sinatzeek,
Anlægvej 13, Ejby

Egon Johannes Jespersen,
Åbakkevej 2, Brenderup

KIRKELIG VEJVISER

Balslev kirke

Granlyvej 3, 5592 Ejby

Ejby kirke

Smallevej 2, 5592 Ejby

Sognepræst Jens Rothmann

Ejby præstegård
Nørregade 97, 5592 Ejby
JCR@km.dktlf. 64 46 11 20,

Organist Balslev og Ejby

Julija Skipore,
Sinebjergvej 60,
5600 Faaborgtlf. 26 45 21 97

Kirkesanger

Birthe Kristensen,
Hjortebjergvej 20,
5463 Harndruptlf. 25 31 01 36

Graver Balslev

Pia Janner,
Langgyden 5,
5580 Nørre Åbytlf. 30 95 16 17
balslevgraver@gmail.com

Graver Ejby

Helle Jørgensen, Krogagervej 15,
5500 Middelfarttlf. 26 80 31 22

Gravermedhjælper Ejby

Steen Jørgensen,
Harndrup Skov 36,
5463 Harndrup

Menighedsrådsformand Balslev

Hanne-Lis Christophersen,
Mindevej 22, Balslev,
5592 Ejbytlf. 64 46 11 49

Menighedsrådsformand Ejby

Jens Helbo,
Bredgade 25
5592 Ejbytlf. 22 46 93 53

Kasserer Balslev

Jan Korsgaard Hansen,
Krogen 2, Balslev,
5592 Ejbytlf. 64 46 11 15

Kasserer Ejby

Inge M. Have,
Holmelundsvej 2,
5592 Ejbytlf. 21 32 45 70

Kirkevæрге Balslev

Jens Aage Bang Jensen,
Rundingen 3, Mosegård,
5592 Ejbytlf. 64 46 11 91

Kirkevæрге Ejby

Preben Lehmann Hansen,
Tværgade 39,
5592 Ejbytlf. 22 84 18 39

KORDEGN/KORDEGNEKONTOR:

Grete Hansen | Hverdage 9.00-12.00 | Tlf. 21 46 81 03



GUDSTJENESTETIDER

		BALSLEV	EJBY
09. decem.	2.s. i Advent	09:00 <i>Michael Juul</i>	
16. decem.	3.s. i Advent		10:15
23. decem.	De 9 læsninger		10:15**
24. decem.	Juleaften	14:30	13:00 + 15:45
25. decem.	1. Juledag	10:15	
26. decem.	2. juledag		10:15
30. decem.	Julesøndag	9:30 <i>Dorthe S. Nielsen</i>	
31. decem.	Nytårsaften	15:00	16:15
06. jan.	Helligtrekongers søndag		10:15
12. jan.	Dåbsgudstjeneste	10:00**	
13. jan.	1. s. eft. Helligtrekonger	10:15	9:00
16. jan.	Ældreklubben starter**		
20. jan.	2. s. eft. Helligtrekonger		09:30 <i>Dorthe S. Nielsen</i>
23. jan.	100 salmer i Balslev	17:00**	
24. jan.	Filmklubben starter op igen**		
27. jan.	3.s. eft. Helligtrekonger	10:15	
03. feb.	4.s. eft. Helligtrekonger		10:15
09. feb.	Dåbsgudstjeneste**		11:00**
10. feb.	Sidste.s. eft. Helligtrekonger	10:15	
17. feb.	Septuagesima		09:30
21. feb.	Ulvetimegudstjeneste**		16:45
24. feb.	Seksagesima	10:15	09:00
28. feb.	Filmklub **		
03. marts	Fastelavssøndag		10:15
05. marts	Aftensang m.m	19:00**	
10. marts	1. s. i Fasten	10:15	
16. marts	Dåbsgudstjeneste**	11:00	
17. marts	2. s. i Fasten	09:00	10:15
24. marts	3. s. i Fasten	14:00 <i>Lars Højland</i>	
28. marts	Filmklub **		
31. marts	Midfaste		10:15
06. april	Dåbsgudstjeneste**		11:00
07. april	Marie Bebudelses dag	9:30 <i>Michael Juul</i>	
09. april	Peter Lind foredrag om Vincent Lind i konfirmandstuen		
14. april	Palmesøndag		10:15
18. april	Skærtorsdag	10:15	09:00
19. april	Langfredag	14:00 <i>Dorte S. Nielsen</i>	
21. april	Påskedag	9:00	10:15
22. april	2. Påskedag		10:15
28. april	1. s. e. Påske	10:15	

** Se omtale i Kirkebladet.

Kirkebil kan bestilles ved Taxa Fyn på 64 41 40 55 senest dagen i forvejen!

Kirke- og Sognebladet for Balslev og Ejby udgives af Balslev og Ejbys menighedsråd. Eventuelle forslag, indlæg og artikler til næste blad bedes være sognepræst Jens Rothmann i hænde senest 5. februar 2019